

Kære unge mennesker

Jeres forældre har med stor sandsynlighed til forældremøder hørt mig sige: "Det er vigtigt, vi både siger vi stoler på hinanden, og viser vi stoler på hinanden... for ellers er det svært at hjælpe jeres børn!" Det med at sige det, det er nemt – Men at vise det med handling, det er ofte lidt mere vanskeligt – Det, at I, kære forældre, både har sagt det og vist det, har gjort, at vi har kunne hjælpe jeres unge mennesker igennem Folkeskolen! Tak for det...

Og så til jer det handler om – I, de smukke unge mennesker!

Ført oplive – Så oplyse - Ordne er fra Christen Kold, og de rammer meget godt ind, hvilken opgave jeg tog på mig, da jeg sagde ja til at få jer som elever (på et tidspunkt hvor det måske var lidt rodet) – I lærer nemlig bedst, hvis I kan se meningen med at lære – oplivelse har handlet om at gøre jer glade for livet, og på den måde give jer lyst til og mod på at udforske livet foran jer og omkring jer – og når I har lyst og mod, vil I helt automatisk opleve behovet for at lære noget nyt og så starter undervisningen, nemlig i jeres møde med livet!

Jeg har ofte sagt, at min opgave er at vise jer til rette i faget, så I kan se på verden gennem det fag og opdage nye ting, I kan tage med jer videre... Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener, men jeg tror på, I senere i livet vil opdage meningen, ved at sænke den kikkert, som alle de forskellige fag I er blevet undervist i her på skolen er, og opdager at det hele hænger sammen som et hele... og det hele kan I få til at blive til så meget mere. Det ved jeg, I kan!

De forskellige fag, I er blevet vist til rette igennem jeres år i folkeskolen af jeres forskellige lærere, er de forskellige synsvinkler, I kan lægge ned over de komplicerede forhold, I vil møde på livets bumlede vej. I dansk og de humanistiske fag har I lært at kommunikere om dette liv, i matematik og de naturfaglige fag har I lært at sætte det i system. I idræt har I åbnet jeres kropslige kommunikation, mens musik, håndværk og design og madkundskab har åbnet for helt andre kommunikationsformer. Alt dette samlet i denne lille boks – I er gået fra natur til kultur... I er blevet kultiveret!

Alt det, I har lært i fagene, er nemlig indlejret i traditioner og historie, det er det, vi kalder kultur. Det er en af skolens mange opgaver at lave natur til kultur... Den kultur, der forklarer, hvorledes begreber kan betyde noget forskelligt alt efter, hvor man befinder sig i verden eller i livet. Ja, fagene kan kaste lys over livet - Men kun hvis I er jer livet bevidst!

Alle de lærere, I har mødt gennem jeres tid på skolen, har forsøgt både at være fagfaglige og menneskelige. Det menneskelige har vist sig ved, at vi i fællesskab har taget livet på os, taget livet alvorligt og eksperimenteret med det. Det fornemmeste, vi har kunne give jer, er

livsglæde og nysgerrighed. Nu har I fået den, så må livet gerne udforskes, og først dér bliver de fag, I har lært, relevante. Først dér giver det hele mening...

*"Jeres tid er begrænset, så lad være med at spille den på at leve andres liv. Lad være med at blive fanget af dogmer, som at leve med resultaterne af andre folks tænkning. Lad ikke støjen fra andres meninger drukne jeres egen indre stemme. Og vigtigst af alt: Hav modet til at følge jeres hjerter og intuition. De ved allerede hvad man i virkeligheden gerne vil. Alt andet er sekundært."* Jeg er sikker på ham æblemanden "Steve Jobs" med sine ord mente, at I, kære unge mennesker, I skal finde jeres egen vej - ikke jeres forældres vej, ikke jeres læreres vej, ikke jeres kammeraters vej... Nej I skal finde jeres egen vej! I skal finde den vej, der er den rigtige for jer at gå!

Vi har, sammen med jeres familie, været med til at bygge jeres kasse... Fundamentet har I fået med hjemmefra, derfor er jeres navn skrevet i bunden af kassen. Siderne har skolen bygget med de fag, I er blevet undervist i, nu er det jeres opgave at gå ud og fylde livets kasse op... jeg håber for hver enkelt af jer, at livets kasse bliver fyldt op med smil og med glæde... Den kasse vil vi give jer med Benny Andersens ord: *"Thi kendes for ret: Du er dømt til at leve - Du må ikke kassere din skæbne - tværtimod tage den på dig - Fyld den ud som din hud - Bid livet i låret - Find fremtiden frem - Rut med planer og visdomsord - for i dag skal der søreme leves!"*

Og til slut et gammelt indiansk ordsprog, der klart og enkelt fortæller, om den opgave skolen sammen med jeres forældre har haft... Det siger:

Vi kan give vores børn to grundlæggende værdier.

Den ene er rødder.

Den anden er vinger.

Kæmpe tillykke med jeres afslutning i folkeskolen...

Flyv godt!

Og god sommer