

Båltale Skt. Hans aften 2023 i Byparken i Horslunde

En ydmyg tak for ordet og tusind tak til Borgerforeningen for arrangementet...

Bamseskoven er frisket op med nye bamser, biksemaden fra Møllegaarden er indtaget, sammen med en kold øl fra Borgerforeningen, alt i alt en super god kulisse at tænde bål i...

Om lidt synger vi, sammen med mange andre rundt omkring i det danske land, Midsommer Visen, der handler om, at vi elsker vort land, og at lige nu - Midsommer - er den skønneste tid på året... "Den skønneste krans bli'r dog din Sankte Hans! Den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade." Jeg håber inderligt, det er det, vi alle mærker i vores hjerter lige nu, når vi står skulder ved skulder her i Horslunde! Jeg mærker det, når jeg ser rundt på alle jer...

Men... som en mønt har to sider (nogle vil sige, at politik også har det, og vi har oplevet bagsiden på egen krop) så har Midsommervisen også en anden side, end den smukke...

"Hver udenvælts fjende skal finde os beredte og med sværdet i hånden!" ikke bare de udenvælts skal finde os beredte, men også de lokale trolde og hekse, dem fanger vi og brænder på bålet... Det er voldsomt at tænke på, vi engang i fordomstid har brændt hekse af på bålet... I vore dage er det - gudskelov vil nogle sige - andre vil måske sige... njaa det kunne også noget (i overført betydning) - noget andet vi brænder af, og det fantastiske ved vores Sankthansbål er, at det er et glædesblus, vi har tændt. Et glædesblus der skal holde hekse, trolde og udenvælts fjender væk. - Måske er det derfor, jeg holder dette års båltale - fordi både vores hekse, trolde og udenvælts fjender er kommet til syne...

Byrådet har for to dage siden besluttet at lukke Nordvestlollands sidste folkeskole, og det skal have en bemærkning med, uden at fylde for meget... Nogle vil sige, at vi - Nordvestlolland - har tabt, og det nu bliver et mennesketomt område... Jeg vil sige, at kampen for Nordvestlolland kun lige er begyndt...

Jeg tænker, nogle vil opleve "The winner's Curse"... The Winner's Curse eller Vinderens forbandelse, opstår når f.eks. fødevareproducenter underbyder hinanden for at få foden indenfor i store fødevarekæder... Det kan nemlig vise sig, at dem, der vinder budrunden, ender med at tabe på den lange bane, fordi de skal sælge deres vare så billigt, at de taber penge på det. De, der tror på, der kan spares på at lukke små skoler og landsbyer, både direkte og indirekte, de vil opleve, at det bliver for billigt! Det kan godt være nogle politikere tror, de har vundet - men i denne sag findes ingen vindere, kun tabere... Det er som at køre "Kylling," to biler - fuld fart mod hinanden... den, der drejer af først, har tabt og bliver kaldt kylling - ingen drejede af, og nu har alle tabt!

I sagen omkring vores skole har vi fundet ud af, at der ingen hjælp kommer udefra, og Lolland Kommunes strategiske udviklingsplan indikerer tydeligt, at kommunens plan for landdistrikterne går fra at være en strategisk triage (Altså en sortering og prioritering af hvem der kan få når der ikke er ressourcer til alle) – Så vi og andre, modtager Palliativ behandling - kommunen trøster os, lægger os i seng og trækker dynen hen over os – en smerte behandling mens vi venter på at forsvinde – altså: fra ingen plan for udvikling, til at være en strategisk afviklingsplan... Udtalelsen omkring strategisk triage og palliativ behandling kommer fra Lolland Kommunes øverste direktør og er fra en paneldebat i 2021... i den kommende plan og udviklingsstrategi prioriteres de to hovedbyer. Alt andet vil være at betragte som en slags "Feriecenter" eller "parcelhuskvarterer" - der kan dække "basale" behov... Men basale behov er altså ikke skole, daginstitution, anstændig færgefart etc., det er måske el, vand, en bus om ugen og en færge hjem i weekenden - hvis Plan- og Udviklingsstrategien bliver vedtaget og bliver byrådets strategi, så går kommunens landdistrikter og øer, som jeg ser det, fra at modtage Palliativ behandling til at få aktiv dødshjælp... Jeg siger #NOKerNOK!

Jeg deltog i borgermødet i Rødby omkring Plan- og Udviklingsstrategien - I den gruppe jeg var med i, var der en, der udbrød "Lad falde hvad ikke kan stå" - Kirsten Sydendal var også med i den gruppe, og hun udtalte efterfølgende: "Nej, Rejs jer!"

Glædens bål, som vi tænder om lidt, som skal holde vores fjender og de dårlige ting væk fra byen, måske vi skal kalde bålet for dialog - Det betyder: Vi lytter og taler ordentligt til hinanden, også når vi grundlæggende set er dybt uenige... Det er nemlig gennem dialogen og debatten, vi bliver klogere på hinanden. Intet godt kommer ud af at råbe og tale grimt eller trænge sig op i et hjørne... Nogle vil måske sige, det er det, byrådet har gjort i sagen om skolelukninger, og jeg er ikke uenig, men måske der også er to sider af denne mønt? Måske vi også skal se på, hvad vi selv kan gøre anderledes i fremtiden...

Følg den, der søger sandheden, men vær på vagt for dem, der siger, de har fundet den! Den gode dialog gælder for os alle, også vores politikere - Gode resultater afhænger af, at vi alle deltager konstruktivt...

Forandringen er i gang! Vi startede med en spurt, og vi vinder Maratonløbet... Vi samlede mere end 500 mennesker til et borgermøde juni 22. Vi samlede næsten 600 til en juletræsfest i november 22 og 600 til et byrådsmøde i januar 23 - Der er så meget at bygge videre på, men det kræver, vi tror på det!

Maratonløbet handler om at rykke tættere sammen på Nordvestlolland. Det gør vi ved at støtte op om de lokale erhvervsdrivende, fællesskaber, Borgerforeningen, Realskolen,

Idrætsforeninger, hallen osv. osv. Det er nemlig "Use it or lose it", - hvis vi ikke bruger det, så forsvinder det for øjnene af os...

Det handler også om at få de øvrige "landdistrikter" og øerne med i fællesskabet - Organiser jer - eller dø!

Halfdan Rasmussen har skrevet teksten "Kæden," og fire linjer fra andet vers siger alt om, hvad der er brug for:

*Alene er du kun en brik
i større magters rænkespil.
Men samlet er vi stadigvæk
den største enhed der er til.*

Der er brug for, at vi tør håbe på, det kan blive anderles - Det "VI," der er opstået i løbet af de sidste 14 måneder, er forudsætningen for, at VI kan håbe... Det er det "VI," der skal presse på, det er det "VI," der skal op at stå nu, og sige fra - "VI" skal sige #NOKerNOK! At give op er ikke en mulighed... Der er alt for meget på spil!

Jeg håber, I er med, der er brug for jer! Der er brug for os alle sammen!

Så lad os synge, mens glædesblusset buldrer, og vi holder hovedet koldt og hjertet varmt.

Tak for ordet!