

Dimission 2014 Centerafdelingen

Kære unge mennesker

Jeg har ikke kendt jer så længe, men jeg har kendt jer længe nok til at opleve, at i Centerafdelingen må der gerne grines! Faktisk så oplever jeg at personalet ser det som deres pligt at få jer til, ind i mellem at morer jer i timerne. Er det så det morsomme der har været målet, skulle i blot underholdes? Nej, men i skulle lære at glædes. Og det jeg har set, i den korte tid jeg har fået lov til at kende jer, så er det lykkedes. Hvis ikke i kan glædes så opdager i ikke livets nærvær, og er i ikke optaget af det liv der former sig omkring jer, hvordan kan i så kaste lys over det – Hvordan kan i op-lyse det?

De forskellige fag i er blevet undervist i gennem jeres år i Centerafdelingen, er de synsvinkler i kan lægge ned over de komplicerede forhold i vil møde i jeres fremtidige liv. I dansk har i lært at kommunikere om dette liv, i matematik og de naturvidenskabelige fag har i lært at systematisere det. Idræt har åbnet for jeres kropslige kommunikation mens musik, sløjd og billedkunst har åbnet for helt andre kommunikationsformer.

Alt dette er indlejret i traditioner og historie, det vi kalder kultur. Det er den kultur der forklarer hvorledes samme begreber kan betyde noget forskelligt alt efter hvor man befinder sig i verden eller i livet. Ja, fagene kan kaste lys over livet – Men kun hvis i er det bevist.

De lærere i har mødt her har været fag-faglige og menneskelige. Det menneskelige har vist sig ved at lærerne har taget livet på sig, har taget livet alvorligt og eksperimenteret med det. Det fornemste de har kunne give jer, er livsglæde og nysgerrighed, nu har i fået den, så må livet gerne udforskes og først der bliver de fag i har lært relevante.

Jeg vil gerne ønske jer alle held og lykke med jeres fremtidige liv og husk at have tid til hvil og tid til smil. Husk at tid er liv og livet bord i hjertet.

God sommer.

